

## Boghjørnet Nostalgi



I en antikvar boghandel faldt jeg fornylig over en lille bog af Johannes V. Jensen: AFRIKA, udgivet i 1949.

Anede ikke, at vores store forfatter, Nobelpristageren, nogensinde havde skrevet om Afrika, endstige interesseret sig for dette kontinent.

Det viste sig at være en herlig bog, der kan genskabe den umiddelbare begejstring om det store sorte kontinent, som mange af vi gamle Afrika farere sikkert følte i vores barndom og ungdom. Tiden lige efter krigen, hvor verden igen var åben, men hvor Afrika var så langt væk, et kort med masser af hvide pletter for de uudforskede hjørner af kontinentet.

Johannes V. havde aldrig besøgt Afrika, men havde grundigt læst alle de store beretninger om de berømte opdagelsesrejser. Farerne, spændingen, det eventyrlige, tillokkelsen ved det helt ukendte, lever i hans bog, der er rigt illustreret af de mange tegninger og træsnit, der første gang beskrev Afrika for et hungrende publikum, længe før masseturismen og TV gjorde det muligt for så mange mennesker i dag at opleve Afrika, når de vil.

Johannes V.'s beundring for England, så kort efter Verdenskrigen, hvor vi danske beundrede englænderne for deres mod og udholdenhed overfor det mægtige Tyskland, viser sig tydeligt, når han beskriver disse store personligheder på safari gennem ukendte egne:

*Hundreder af indfødte bærere, der regelmæssigt deserterede, evige vanskeligheder med de arabiske slavehandlere, snart et troløst baghold. De bestandige afpresninger af de indfødte høvdinge, der måtte betales for gennemrejse af deres land. Hertil kom tropesygdommene, malaria, dysenteri, som alle Afrika rejsende blev ofre for, Stanley, Burton, Speke, Baker, ofte døden nær, plagede, forrådede af den ene håbløse situation til den anden, men ikke til at vride livet af, engelskmænd, sat ind på en opgave og besluttet på at føre den til ende.*

Med sit fremsyn skriver han:

*Når Negre, Hamitter og Arabere, fra gammel tid med fast fod i Afrika, Hinduer, som er i færd med at trænge ind, bliver blandet sammen med de Europæere, der bringer dem Civilisationen, og kommer under udvikling, vil man for alvor høre Nyt fra Afrika – Quid Novi ex Africa, som de gamle grækere spurgte.*

Find bogen på biblioteket, fordyb dig i de fortryllende beretninger, og du er atter sammen med disse stærke mænd, i færd med at udforske Afrikas hvide pletter.

Erik Nørgaard  
10 juni 2013